

**Artistieke leiding**

Aldert Fuldner  
www.alderfuldner.nl

**Voorzitter**

Jan van Westenbrugge  
T: 0174-841 499  
E: j.westenbrugge4@upcmail.nl

**Secretaris algemeen**

Arie Mos  
T: 0174-416 265  
E: ammos@kabelfoon.nl

**Secretaris ledenzaken**

Frans Gallast  
T: 070-397 8513  
E: f.gallast@casema.nl

**Penningmeester**

Gertjan Boekestein  
T: 0714-417 507  
E: gertjanboekestein@hotmail.com

**Muziekcommissarissen**

Cees de Water  
T: 071-5768 824  
E: c.de.water@online.nl

Dick Zeldenrust  
T: 071-5618 676  
E: d.a.zeldenrust@ziggo.nl

**Organisatie**

John Trommel  
T: 079-331 1313  
E: jtrommel@tele2.nl

Alex van der Sar  
T: 0714- 416 676  
E: a.vandersar@kpnplanet.nl

**PR Commissie**

Jan de Gier (voorzitter)  
T: 070-363 2169  
E: jhdegier@kpnmail.nl

**Opmaak nieuwsbrief**

Arjo van der Sar  
T: 0714-414 087  
E: arjo@vandersar.org

Op naar de 100!

E-mail  
crrmannekoor@hetnet.nl

Website  
www.crrmannekoor.nl

## In dit nummer

- Van de redactie
- Van de bestuursstafel
- Notulen bestuursvergadering dd. 25-4-2013
- Medewerking bij uitvaarten
- In de schijnwerper ... Jan van Westenbrugge
- Voor u gelezen
- Het lente-akkoord
- Agenda 2013

## Van de redactie

Voor jullie de nieuwsbrief van april 2013. Dat deze brief jullie pas in mei ontvangen is omdat de bestuursvergadering deze maand pas op 25 april is gehouden. De notulen worden door Frans in het daarop volgende weekend uitgewerkt. Daarna kan ik aan de slag om de nieuwsbrief te maken. Vandaar dat de april nieuwsbrief deze keer pas in mei is verstuurd. De komende bestuursvergaderingen staan ook op de laatste donderdag van de maand gepland. De volgende nieuwsbrieven zullen daarom met een kleine vertraging uitkomen.

Het bestuur heeft een besluit genomen m.b.t de medewerking aan uitvaarten. De tekst hiervan vindt u verderop in deze nieuwsbrief.

Deze keer staat onze nieuwe voorzitter in de schijnwerper. Hij geeft ons een inkijkje van "waar hij vandaan komt".

In het AD van 23 maart stond een artikel over zingen. Henk Korfker heeft hiervan een bloemlezing gemaakt. Zingen blijkt goed te zijn voor een mens. Reden te meer om elke woensdag de wekelijkse workout te blijven doen o.l.v. van Aldert.

## Van de bestuursstafel

### I: Notulen bestuursvergadering dd. 25-04-2013

Het was de eerste vergadering na de Algemene Ledenvergadering en dus voor de eerste maal onder de leiding van onze nieuwe voorzitter Jan van Westenbrugge.

Na de opening die Jan begon met een toelichting waarom hij had gekozen voor het lezen van psalm 127 werden de notulen en de actielijst doorgelopen. Daarbij bleek dat de uitnodiging om mee te werken aan een kerkdienst in Zuidland is komen te vervallen.

### Ingekomen post

De ingekomen post bevatte geen bijzondere zaken die uitvoerige bespreking nodig maakte. Wel werd gesproken over het verzoek van onze dirigent om op 4 september geen repetitie te houden in verband met een bijzondere familiegebeurtenis. In overleg met Aldert en afhankelijk van het repertoire dat we in Berlijn gaan zingen zal worden bekeken of de repetitie geheel vervalt, dan wel wordt verschoven of dat we andere repetities eerder gaan beginnen.

### Algemene ledenvergadering

De algemene vergadering, die wel heel snel was afgelopen, werd nabesproken. Blijkbaar zijn de aangeleverde stukken, ook de financiële, zo helder dat er noch vooraf, noch tijdens de vergadering aanleiding was om een vraag te stellen. Alleen in de rondvraag werden enkele vragen gesteld, waaronder over mogelijk busvervoer naar Spijkenisse voor de kerkdienst op 22 september a.s. Besloten is alvast een optie te nemen op een bus. Op de eerste repetitie na de vakantie zal de leden worden gevraagd of er voldoende belangstelling is om tegen een vergoeding van € 8,-- hiervan gebruik te maken.

### Concertagenda

Voor de laatste maal werd het draaiboek voor het Voorjaarsconcert nogmaals doorgelopen. Ook de stand van zaken met betrekking tot het Kerstconcert wordt verder besproken. Het

Haags Matrozenkoor heeft inmiddels laten weten dat zij ook na de pauze hun medewerking verlenen.

In uw agenda kunt de datum van 12 oktober 2014 noteren. Dan werken we weer mee aan een Dienst aan Zee in de Bethelkerk op Scheveningen.

### Diversen

Het vorige maal aangekondigde voorstel met voorwaarden waaraan voldaan zal moeten worden wil het koor aan een uitvaartdienst meewerken is door het bestuur definitief vastgesteld. U vindt de voorwaarden elders in deze nieuwsbrief.

Aan de P.R.-commissie zal worden gevraagd om een voorstel te ontwikkelen om de donateurs, de leden van de club van 100 en oud-leden meer bij het koor te betrekken, mogelijk als "Vrienden van het C.R.M.". Ten slotte is over de invulling van de slotrepetitie op 19 juni gesproken. De bedoeling is dat ons publiek meer bij de zang wordt betrokken.

## II: Medewerking bij uitvaarten

Het bestuur heeft in de bestuursvergadering van 25 april 2013 het volgende besluit vastgesteld:

### Besluit medewerking uitvaarten

Bij het overlijden van een koorlid wordt – indien de familie daarom verzoekt – aan de kerkdienst muzikale medewerking verleend onder de volgende condities:

1. Er moeten minimaal 50 koorleden beschikbaar zijn, waarbij er – ter beoordeling van de dirigent – een goede balans is tussen de vier partijen.
2. De medewerking van de eigen dirigent en de vaste organist van het C.R.M. verdient de absolute voorkeur. Indien zij niet beschikbaar zijn kan het dirigeren worden waargenomen door Dick Cozijnsen of Wim van der Sloot. De organist mag dan de organist zijn van de kerk waar de dienst wordt gehouden.
3. Het koor verleent haar medewerking om niet.
4. In het geval de eigen dirigent en eigen organist van het koor (beiden beroepskrachten) medewerking verlenen wordt hun honorarium door het CRM bij de uitvaartorganisatie in rekening gebracht.

Als aan het C.R.M. de medewerking wordt gevraagd bij een uitvaartdienst van een niet-koorlid, waarbij geen onderscheid wordt gemaakt tussen een niet bekende van het koor of een oud-koorlid, ongeacht het aantal jaren dat deze lid is geweest, wordt dit verzoek beschouwd als een medewerking aan een kerkdienst, zoals het C.R.M. vaker aan een kerkdienst medewerking verleent.

Voor een dergelijke medewerking geldt het volgende:

1. Het C.R.M. hanteert voor de medewerking een tarief van € 150,--.
2. Er moeten minimaal 50 koorleden beschikbaar zijn, waarbij er – ter beoordeling van de dirigent – een goede balans is tussen de vier partijen.
3. De dirigent en de vaste organist van het C.R.M. moeten beschikbaar zijn.
4. Het honorarium van de dirigent en de organist (beiden beroepskrachten) wordt door het CRM bij de uitvaartorganisatie in rekening gebracht.

Indien aan deze voorwaarden niet kan worden voldaan zal geen medewerking worden verleend.

## In de schijnwerper ... Jan van Westenbrugge

In Rotterdam Crooswijk werden tijdens de Tweede Wereldoorlog mijn eerste geluidjes geslaakt. Dat gebeurde nabij het Schuttersveld in de Rakstraat. We woonden daar op een bovenverdieping. Naast ons was er een waterstoker die ook wat kruidenierswaren verkocht en over ons woonden mijn opa en oma van vaders' kant. Van die oorlog kan ik me niets herinneren. Later hoorde ik dat mijn vader vanwege de razzia's een paar keer had moeten onderduiken en dat mijn moeder met mij in de kinderwagen koerierswerk had verricht voor het verzet. Trouwens niet alleen daardoor heeft mijn leven in het begin al aan een zijden draad

gehangen. Want net een half jaar oud of ik slaagde er in om een open veiligheidsspeld in te slikken en een litteken herinnert me nog steeds daaraan.

Na al dat tumult ging het verder voorspoedig met mijn leventje. Aan de Linker Rottekade had mijn vader een drogisterij en als mijn moeder in de winkel nodig was dan werd ik bij mijn opa en oma afgeleverd. Dat gebeurde nogal eens en ik vond dat niet erg want mijn grootouders waren schatten. Met hen ging ik ook op vakantie. Zo herinner ik mij nog een vakantie naar Ouddorp. Eerst met de tram naar de Roosstraat, dan met het treintje naar Hellevoetsluis, daar overvaren en dan weer met een treintje naar Ouddorp.

In de Rakstraat kreeg ik ook m'n eerste vrienden, Connie en Simon. Connie's ouders waren rooms en Simon's ouders waren socialist. Dat wist ik omdat tijdens de verkiezingstijd iedereen zich nog liet kennen door een grote poster van hun partij voor het raam te hangen. Van hen kwam ik ook te weten dat de slager in onze straat, waarvan we soms een varkensblaas kregen om mee te voetballen, verkeerd in de oorlog was geweest.

Hoe dan ook het waren mooie jaren en omdat ik al vroeg gek op voetbal was zat ik op zondagmiddag graag bij opa en oma omdat ik, door de spionnetjes die ze voor het raam

Op naar de 100!

hadden hangen, op het Schuttersveld kon kijken waar dan gevoetbald werd. Een enkele keer mocht ik ook aan de hand van mijn opa, die evangelisatie ouderling was, op zondagavond mee naar een opvangtehuis voor daklozen. Daar heb ik op een keer zelfs naast Bep van Klaveren mogen zitten die na zijn bokscarrière aan lager wal was geraakt.

Na een jaar kleuterschool in Rotterdam vertrokken we naar Zwijndrecht waar mijn vader een tweede zaak had gekocht. Op de dag van verhuizing mocht ik nog even buiten tolleren. Normaal had ik alleen een touwtje aan mijn stok om de tol een zwiep te geven, maar die dag kreeg ik mijn oma zover dat ik er een veter aan kreeg. Het was echter een beetje gaan miezeren en bij de tweede of derde zwieper bleef mijn tol even aan de veter hangen en sloeg vervolgens het raam van de burens aan diggelen. Grote consternatie, ik kreeg er behoorlijk van langs en het afscheid gebeurde onder tranen.

In Zwijndrecht groeide ik verder op. Eerst nog een jaar kleuterschool, daarna geen zes maar vijf en een half jaar lagere school. Dit laatste kwam omdat het schooljaar in die tijd van april naar september overging en sommige leerlingen een half jaar cadeau kregen. Voetballen bij VVGZ was mijn grootste passie, daarnaast knikkeren, langs de stoepwand of in een putje, het sparen van postzegels en het verzamelen van speldjes van fabrikanten.

Mijn ouders waren orgelliefhebbers en naast het bezoeken van concerten van Cor Kee, Piet van Egmond en Feike Astma, kreeg ook ik orgelles. Dat

gebeurde bij de heer Visser, organist van de grote kerk in Dordrecht, aan huis. In het begin was dat geen pretje. Eerst moest je noten leren lezen voordat je ook maar een toets mocht aanraken. Maar na jaren intensief oefenen mocht ik zelfs een paar keer op het orgel van de grote kerk spelen. De kerk speelde ook anderszins al vroeg een grote rol in mijn leven. Naast de gebruikelijke kerkgang was er ook de knapenvereniging. En op de jaarfeesten ervan deden we allerlei toneelvoorstellingen en won ik ook nog wel eens een voordrachtwedstrijd.

Mijn vervolg opleiding genoot ik op het chr. Lyceum te Dordrecht. Nou ja, genoot? De eerste jaren verliepen nog wel redelijk positief, maar vervolgens nam het sporten, om over het vrouwelijk schoon nog maar niet te spreken, zoveel van mijn tijd in beslag dat het studeren er steeds meer bij inschoot. Door Cees Los, onze oud CRM voorzitter, die in Zwijndrecht achter ons woonde, was ik inmiddels een verwoed korfballer geworden en ook als volleyballer werd er een aardig balletje geslagen. In beide sporten speelde ik tevens in het schoolteam van de stad Dordrecht en dat bracht ook buitenlandse reisjes met zich mee. Kortom, het duurde allemaal wat langer voordat het HBS diploma behaald kon worden.

Maar hoe nu verder?. Er werd een test afgenomen en vervolgens kwam het advies dat ik het best scheikunde kon gaan studeren. De universiteit zag ik niet zitten dus werd besloten chemische techniek op de HTS in Dordrecht te gaan doen. Die

studie heb ik niet afgemaakt want na verloop van tijd was er een vrouw in mijn leven gekomen waarmee een andere toekomst in het verschiep leek te liggen. Daar kwam nog bij dat mijn vader inmiddels meerdere zaken had en een filiaalhouder, die boven een van zijn zaken woonde, ontslag had genomen. Die woning bood hij ons toen aan als ik bij hem in de zaak wilde komen. Zo werd ik drogist en behaalde, tijdens mijn diensttijd bij de marine, het diploma.

Na ons trouwen volgden er goede jaren waarin onze eerste twee kinderen geboren werden. In Zwijndrecht werd ik ook nog zondagschoolleider samen met Meindert Leerling, die later, als partijleider van de RPF, furore zou maken. Toch knaagde er iets aan mij. In eerste instantie zocht ik het in allerlei opleidingen. Bij Praehep in Rotterdam Moderne Bedrijfsadministratie (MBA en SPD).. Daarna de opticien opleiding. Ondertussen was de drogisterij, waar we boven woonden, van de hand gedaan en in plaats daarvan was door mij elders in Zwijndrecht een VNR reformhuis overgenomen

Financieel ging alles voor de wind en zo kwamen we er toe een huis in Zevenbergen te kopen en, los van de zaak, een meer eigen leven te kunnen leiden. Daar werd ook de kerk weer een belangrijke factor in ons leven. In die tijd had ik een Hammond orgel en bij een ouderlingbezoek was dat blijkbaar opgemerkt. Want wat maanden erna werd er op een zaterdagavond gebeld of ik de andere dag in de kerk het orgel wilde bespelen omdat de organist ziek was geworden.

Op naar de 100!

Later bleek dat de man zieker was dan gedacht en vandaar werd ik er de vaste organist. Bovendien kwam daar na verloop van tijd nog het ouderlingschap bij en de vraag of ik voorzitter van de kerkenraad wilde worden. Gelukkig bleef er ook nog wat tijd over voor vrouw en kinderen en in Zevenbergen kwamen er zelfs nog twee kinderen bij.

Door een klant in mijn zaak, een leraar klassieke talen, kwam ik er toe om Grieks en Latijn te gaan studeren. Hij hielp me daarbij en twee jaar later slaagde ik voor het Staatsexamen. Intussen konden we in Zevenbergen een eigen dominee gaan beroepen en dat moest, vanwege de financiële situatie van onze kerk, een kandidaat worden. Als scriba van de beroepingscommissie kwam ik zo ook in contact met de studiebegeleider van de Theologische Hogeschool in Kampen. En van het een kwam het ander. Onze kerk kreeg door dit contact een goede predikant en ik werd de eerste deeltijdstudent aan de Theologische Hogeschool in Kampen. Er was wel een voorbehoud, binnen twee jaar moest door mij de propedeutische fase voltooid worden. Dat lukte wonderwel en vervolgens kon ook de kandidaatsfase in drie jaar worden afgerond. Zonder de hulp van mijn vader, die me

nogal eens in de zaak moest vervangen, en de steun van mijn vrouw zou dat overigens onmogelijk geweest zijn.

Na het eerste jaar van de doctoraalstudie volgde er een praktische stage van een half jaar. Daardoor moest ik de zaak verkopen en brak er een geheel andere tijd aan. De stage gebeurde in Dordrecht. En dat betekende: huisbezoeken afleggen, catechisatie geven en voorgaan in een aantal kerkdiensten. Niet lang daarna kwamen de eerste contacten met beroepingscommissies.

Nadat de doctoraalstudie was voltooid besloten we voor de gemeenten in Stellendam en Ouddorp te kiezen. Het bleek een goede keus. Alle facetten van het predikantschap kwamen er aan bod en we wisten ons op een hartverwarmende manier door beide gemeenten gedragen. Alleen financieel ging het ons daar de eerste jaren minder goed af. Het huis in Zevenbergen kon, vanwege de rente die in die tijd boven de twaalf procent lag, pas na twee jaar verkocht worden en na de verkoop van mijn zaak hadden we het grootste deel van onze reserves moeten opmaken. Maar van lieverlee kon dit euvel eveneens overwonnen worden. Ook classicaal werd er ervaring opgedaan. Eerst als deputaat

evangelisatie en vervolgens als voorzitter van de classis Brielle.

Na vier jaar hingen de beroepingscommissies al weer aan de bel. We besloten echter, mede op aandringen van beide kerkenraden, om nog wat langer te blijven. Toch moest het er een keer van komen. Na veel wikken en wegen viel de keus op 's-Gravenzande. Ook in deze gemeente hebben we een zegenrijke tijd mogen beleven. Zodanig zelfs dat mijn vrouw en kinderen er niet meer weg wilden. Vandaar, en omdat we ons met de kerkelijke gemeente van 's-Gravenzande innig verbonden wisten, zijn we er tot mijn emeritaat gebleven.

Vervolgens kochten we een huis in Hoek van Holland om in de buurt van de inmiddels getrouwde kinderen en de gekomen kleinkinderen te blijven wonen. En omdat daar nu tijd voor was, alsmede door de stimulans van Aad Vellekoop, Arie Mos en Gerrit van der Wel, kwam ik er toe om lid te worden van het CRM. Voor die stimulans ben ik hen dankbaar omdat het zingen in dit koor me telkens weer met blijdschap vervuld.

Na mijn emeritaat heb ik nog vier jaar voor de PKN kerk in Naaldwijk pastoraal werk mogen verrichten en zolang mijn gezondheid dat toelaat toer ik nog elke zondag naar her en der om de eredienst te vervullen.

## Voor u gelezen in het AD van 23 maart 2013

door Henk Korfker

**“Uit recent onderzoek blijkt dat zingen goed is voor het immuunsysteem. Gelukkig is het ook leuk. Vooral als je het samen doet, in het koor”.**

***Dirigent Jurriaan Grootes, professioneel dirigent van acht koren***

“Iedereen kan zingen. Behalve mensen die amuzikaal zijn, maar die heb ik zelden ontmoet. ( ) Bij muziek gaat het er niet alleen om hoe het klinkt, maar ook hoe het aankomt. Zelf zing ik ook in een koor. Het is gezond. Een kleine verkoudheid gaat eerder over. Goed ademhalen, bewegen, klank maken is goed voor je.”

Op naar de 100!

**Bas: Rolf Diepeveen**

“Sinds ik de baard in mijn keel heb, zing ik in een koor.”

**Tenor: Theodoor van Roekel**

“Als ik zing geniet ik. Thuis oefen ik veel. Soms zegt mijn vrouw, “stop nu maar even.”

**Bas: Guus Coorengel**

“Toen ik getrouwd was, ging ik naar een mannenkoor. ( ) Ik vind zingen heel fijn, dus ik blijf zingen zolang mijn instrument het blijft doen.”

**Tenor: Jacob Hettinga**

“Sinds ik ben gaan zingen, heb ik minder last van mijn keel. Bovendien ben ik minder vaak verkouden. En je komt tijdens het zingen helemaal los van de sleur.”

Beste zangersvrienden, vertel dit door aan uw vrienden en laat hen ons eens opzoeken op de woensdagavond(en)

Henk Korfker (lid PR commissie)

## Het Lente-akkoord.

door Arjo van der Sar

Afgelopen vrijdag 26 april meegezongen met het Voorjaarsconcert. Dit was voor mij het tweede voorjaarsconcert. Als je de buitentemperatuur voelt, denk je nog aan de winter. Dat mag de pret echter niet drukken.

Om half vijf begon de generale repetitie. Het podium stond op dezelfde plek als vorig jaar. En net als vorig jaar viel het inzingen niet mee: veel galm en je collega zangers waren slecht te horen.

Vorig jaar was de stemming na de generale repetitie nogal verslagen. In een volle kerk bleek het toen uiteindelijk allemaal een stuk beter te gaan.

Met die gedachte in het achterhoofd was de stemming in de catacomben daarom waarschijnlijk beter dan vorig jaar, al ging het inzingen nu net zo zwaar.

Om kwart voor acht begonnen we met opstellen en om acht uur heette de voorzitter iedereen welkom.

Het Ambrosianischer Lobgesang als openingslied ging goed. Bij mij zat de stemming er daarom gelijk goed in. De eerst klap is tenslotte een daalder waard. Nu alleen nog Nunc Dimittis en Die Allmacht overleven en de avond kan niet meer stuk.

Na de pauze zong de sopraan

solo de Aria uit "Carmen" van Bizet. Zo'n mooie vrouw met zo'n mooie stem, dan is het gelijk voorjaar! Het publiek dacht daar blijkbaar net zo over, gezien het spontane applaus dat Aylin ten deel viel.

Ik vond het een geslaagd concert en heb het best naar m'n zin gehad.

De rekening van de parkeergarage aan het eind van de avond, zorgde waarschijnlijk voor een glimlach op het gezicht van de exploitant van de parkeergarage 't Plein, € 26,-(!). Volgende keer kom ik op de fiets.

Arjo van der Sar

## Agenda 2013

15-05: Sammersbrug

19-06: Slotrepetitie

13-09 t/m 16-09: Koorreis naar Berlijn

22-09: Medewerking kerkdienst Ontmoetingskerk Spijkenisse, aanvang 16.30 uur.

06-10: Medewerking kerkdienst Immanuelkerk Maassluis.

21-12: CRM kerstconcert Grote Kerk Den Haag

Op naar de 100!