

# Mijn Herder is de Here God

naar Scottisch Psalter 1650  
Ned. tekst: BERNARD SMILDE

J. S. IRVINE  
(1836 - 1887)  
bew.: Joh. Kolvers



1. Mijn Her - der is de He - re God, in  
2. De Heer yer - kwikt mijn mat - te ziel, Hij  
3. En g'ak doort die - pe doods - ra - vij, geen  
4. Voor 't oog van wie mijn ha - - ter is, hebt  
5. Ge - na - de goed - heid vol - - gen mij, mijn



Hem is al mijn lust; in groe - ne wei - - den  
doet mij voe - - ten gaan in 't spoor van zijn ge -  
vrees ver - bij - - sterd mij: Uw stok en staf zijn  
Gij mijn dis - ge - spreid, met o - - lie wordt mijn  
gan - - se le - - vens - dag tot - dat ik eens in



voert Hij mij aan wa - te - ren der rust.  
rech - tig - heid ter - wil - le van Zijn Naam.  
mij tot troost, Gij - zelf zijt mij na - bij.  
hoofd ge - zald, mijn be - ker is be - reid.  
's He - ren huis voor eeu - wig wo - nen mag. A - men.

