

Heer wees mijn Gids

Bew.: Jan van der Waart

1. Heer wees mijn Gids op heel mijn le—vens—pad, wees
 2. 'k Was vroe—ger blind en dwaal—de van het pad, want
 3. Nu aan Zijn hand dwaal 'k nim—mer van de weg, Hij

1. Gij mijn Gids. Wijs mij de weg naar Si—ons gou—
 2. 'k had geen Gids. ver dwaald' ik af, tot—dat ik ern—
 3. is mijn Gids. 't Zij door moe—ras of wel langs struik

1.—den stad, wees Gij mijn Gids. Blijf dicht bij mij,
 2.—stig bad: wees Gij mijn Gids. Hij heeft 't ver—hoord,
 3. en heg leidt mij mijn Gids. Licht, vriend'—lijk licht

1. ga stap voor stap mij voor, dan ben 'k ge—rust
 2. 'k ben nu ver—heugd en blij, want Je—zus kwam
 3. stroomt van Zijn aan—ge—zicht, 'k houd daar—om steeds

1. en vei—lig volg 'k Uw spoor.
 2. en nu is 't licht voor mij.
 3. mijn oog op Hem ge—richt.

03-1976 S 37
herzien 07-1991

