

Artistieke leiding

Aldert Fuldner

<https://www.facebook.com/aldert.fuldner>**Voorzitter wnd.**

Cees Brokke

T: 070 - 398 91 17

E: chwbrokke@hetnet.nl

Secretaris algemeen

Chiel Bakker

T: 070 - 322 82 82

E: crmmannenkoor@hetnet.nl

Secretaris ledenzaken

Frans Gallast

T: 070 - 397 85 13

E: f.gallast@casema.nl

Penningmeester

Gerjjan Boekestein

T: 0714 - 41 75 07

E: gerjjanboekestein@hotmail.com

Administrateur

Cees Strijbis

T: 0174 - 41 74 92

E: ceesentrijnistrijbis@kabelfoon.nl

Muziekcommissarissen

Cees de Water

T: 071 - 576 88 24

E: c.de.water@online.nl

Dick Zeldenrust

T: 071 - 561 86 76

E: d.a.zeldenrust@ziggo.nl

Organisatie

John Trommel

T: 079 - 331 13 13

E: jtrommel@tele2.nl

PR Commissie

Arie Mos

T: 0174 - 41 62 65

E: ammos@kpnmail.nl

Aad Vellekoop

T: 0174 - 41 38 91

E: a.vellekoop@hetnet.nl

Nieuwsbrief

Aad Vellekoop

T: 0174 - 41 38 91

E: a.vellekoop@hetnet.nl

90 jaar CRM!

E-mail

crmmannenkoor@hetnet.nl

Website

www.crmmannenkoor.nl

In dit nummer

- Van de redactie
- Nieuwjaarstoespraak van onze voorzitter
- Een mooi en vrolijk kerstconcert
- Goed voor de kelen!
- Iets leuks te melden?
- Ledenmutaties
- Agenda

**Van de redactie**

Natuurlijk horen ook bij deze eerste CRM Nieuwsbrief in het nieuwe jaar voor u allen de beste wensen. Dat het maar een muzikaal en sfeervol CRM-jaar mag worden. Vooral nu het CRM zijn 90e verjaardag mag vieren. Weliswaar officieel pas op 25 november, maar we gaan dat het hele jaar door vieren met mooie optredens en concerten. En wie weet wat onze jubileumcommissie nog meer bedenkt!

Deze keer is er geen kort verslag van een bestuursvergadering omdat er in december niet vergaderd is; er waren immers heel andere druktes. Ook houden we "Even voorstellen...." tegood tot de volgende editie. Wel zijn er twee bijdragen van koorleden die we graag plaatsen. Veel leesplezier gewenst.

Nieuwjaarstoespraak van onze voorzitter

Allereerst heet ik u allen van harte welkom op deze eerste woensdag van 2017. Fijn dat er zoveel leden op de uitnodiging zijn gekomen. Ook u, partners, welkom.

In het afgelopen jaar hebben we helaas door overlijden afscheid moeten nemen van 2 leden. Op 12 februari namen wij in de Oude Kerk te Voorburg afscheid van Joop van Maanen en op 6 april namen wij in de Abdijkerk te Loosduinen afscheid van Jan Bosman. Aan beide diensten werkten wij mee.

Diverse jubilarissen hebben in het afgelopen jaar een nieuw verenigingsspel, behorende bij het aantal lidmaatschapsjaren, mogen ontvangen. Eén jubilaris wil ik nog uitlichten, namelijk Hans Kromsigt. Op 19 oktober was hij 50 jaar koorlid. Dit hebben we met hem mogen vieren. Onder genot van een drankje en hapje werd de versierselen behorende bij een kroonlid opgespeld.

Op 1 januari 2016 telde het CRM 122 leden en we eindigden op 31 december met 118 leden.

Op 9 april werkten wij mee aan een concert van het 90 jarig mannenkoor De Lofstem in Broek op Langendijk. Daarop volgde ons Voorjaarsconcert op 22 april in de Oude Kerk te Naaldwijk. Vier dagen later, op 26 april, verleenden wij onze medewerking bij de uitreiking van een Koninklijke onderscheiding aan John Trommel te Zoetermeer.

Medewerking verleenden wij aan de zomeravondzang te Katwijk op 15 juni. Een week later hadden wij onze slotrepetitie.

Nog nagenietend van onze vakantie begon op 24 augustus de repetitie, hetgeen hard nodig was daar we van 5 t/m 8 september naar Duitsland (Thüringen) gingen. Een paar gezellige dagen, alwaar we in Erfurt in de Predikerkerche en in de Lutherkerche onze liederen ten gehore hebben gebracht. De sfeer zat er goed in, dat kwam de onderlinge band zeker ten goede.

De toehoorders van het inloopconcert in de Grote Kerk te Schiedam waren op 3 december laaiend enthousiast en hoopten ons weer snel terug te zien.

Het concert waar we ieder jaar weer naar uitkeken, het Kerstconcert, werd op 20 december voor de tweede keer gehouden in de Heilige Antonius Abtkerk te Scheveningen. We kunnen terugkijken op een zeer prachtig kerstconcert. Gezien de enorme enthousiaste reacties die bij het bestuur zijn binnengekomen kunnen we spreken over een geslaagd concert. Natuurlijk kan je het niet iedereen naar de zin maken. Een bekend spreekwoord is hier wellicht van toepassing: Er is nog nooit een kok gevonden die kan koken naar alle monden.

Iemand schreef: Ik heb het orgel gemist. Een ander koorlid sprak over onze fantastische vaste organist die wij hebben, echter dit keer heeft hij hem niet gemist. Zoveel lof over de leden van het Holland Symfonie Orkest. En niet in de laatste plaats de rust, die onze dirigent Aldert Fuldner uitstraalde werkte door naar ons. Hulde.

Hierna hebben wij in eigen kring Kerstfeest gevierd. Kerstfeest is een feest van warmte en licht. Kerstfeest is ook het feest van vrede, zelfs in een wereld die vol geweld en agressie is. Een wereld, ver weg, maar ook zo dichtbij. Echte vrede ontstaat niet doordat strijdende partijen een overeenkomst sluiten, maar doordat mensen zelf, in hun eigen bestaan, vrede ervaren.

Ik citeer een gedicht:
Sla toch de handen in elkaar,
ga werken aan verbanden.
Opdat de vrede wonderbaar
ontstaat in alle landen.
Want waar de vrede wordt gesticht
daar wordt geluk geboren.
Dan zien wij met elkaar het licht
van vrede dat gaat gloren.

Uiteraard gaan we ons in de maand januari weer sterk maken om nieuwe leden te werven. Onze PR-commissie zal ons daarin via de media ondersteunen. Maar persoonlijke benadering is de beste manier om mannen over de streep te trekken om lid te worden van een 90 jarig mannenkoor met veel grijze koppies, maar die zeer enthousiast zingen en ervan uitgaan dat over 10 jaar een groots 100

jarig jubileum gevierd zal worden van een bruisend CRM, dat op reis is.

Dat doet me denken aan de dichter van Psalm 121. Een pelgrimslied, dat wil zeggen dat wij op reis zijn. Wij wandelen op ons levenspad in gezelschap van God. Wij moeten ons vooral niet vastpinnen aan gewoontes, maar dingen los kunnen laten met alle gevolgen van dien. Laten we onze reisweg vervolgen, uiteindelijk met blijdschap. De dankbaarheid overheerst, want wij hebben veel, heel veel ontvangen in ons bestaan als CRM.

Als u uw agenda goed hebt ingevuld heeft u de navolgende dagen afgeblokt voor het CRM. Want op 26 februari a.s. verlenen we onze medewerking aan de kerkdienst in de Noorderkerk te 's Gravenzande.

U heeft de nodige zaterdagen afgeblokt voor extra repetities in verband met ons Jubileum Voorjaarsconcert in het Koninklijk

Conservatorium op 17 maart. Ik heb reeds eerder verteld dat het een totaal ander concert wordt. Uw aanwezigheid is dus dringend gewenst.

Op 4 mei zijn wij uitgenodigd om deel te nemen aan de dodenherdenking bij het monument voor de gevallenen achter het kasteel De Binckhorst.

Onze slotrepetitie, alwaar ook extra aandacht wordt besteed, zal plaatsvinden op 21 juni.

In de Grote Kerk te Monster zal een Jubileumzangavond gegeven worden op 4 oktober. En op 10 december hopen we onze medewerking te verlenen aan de kerkdienst in de Immanuelkerk te Maassluis.

Als slot van ons Jubileumjaar zal het Kerstconcert plaatsvinden op 22 december.

Als extraatje kan ik u vertellen dat de Jubileumcommissie bezig is met de voorbereiding van een dagje uit, vermoedelijk in september.

Al met al belooft het weer een actief koorjaar te worden met nieuwe muziek, Maar dat kan alleen als alle koorleden zich positief blijven inzetten voor ons dierbare CRM. Samen met onze dirigent Aldert Fuldner, die zich laat verontschuldigen, want hij zit in Londen, hopen we op een mooi Jubileumjaar met veel vriendschap en zeer veel zangplezier.

90 jaar CRM!

Namens het bestuur wens ik u allen, met al uw dierbaren, ver weg of dichtbij, alle goeds, maar bovenal gezondheid toe.

Ik wil eindigen en het glas heffen met de woorden van Paul van Vliet:

Ik drink op de mensen die bergen verzetten.
Die door blijven gaan met hun kop in de wind.
Ik drink op de mensen die risico's nemen,
die blijven geloven met het geloof van een kind.

Ik drink op de mensen die dingen beginnen
waar niemand van weet wat de afloop zal zijn.
Ik drink op de mensen van wagen en winnen
Die niet willen weten van water in wijn.

Ik drink op de mensen die blijven vertrouwen.
Die van te voren niet vragen: "Voor hoeveel" en "waarom".

Ik drink op de mensen die door blijven douwen.

Van doe het maar wel en kijk maar niet om.

Ik drink op het beste van vandaag en van morgen.

Ik drink op het mooiste waar ik van hou.
Ik drink op het maximum wat er nog in zit.
In vandaag en in morgen, in mij en in jou!

Een mooi en vrolijk Kerstconcert 2016

door Peter Willemse

Ja, dat was het zeker. Een mooi en vrolijk Kerstconcert. Heerlijk gezongen, een fijne sopraan in de persoon van Wendy Roobol, een bijzondere pianist Arthur Postma, ons al wel bekend. En een Hollands Synfonie Orkest dat geweldig begeleidde, maar ook mooie stukken alleen speelde en dat allemaal onder leiding van onze Aldert Fuldner.



Geweldig in deze H. Antonius Abtkerk in Scheveningen. We voelden ons hier helemaal thuis. De Paus stond nog steeds op de schoorsteenmantel van de ontvangkamer, evenals verleden jaar toen we hier ook concerteerden, en keek zo de kamer rond hoe onze mannen koffie zaten te drinken.

Heerlijk! Het concert leefde! Prachtige stukken die niet vaak gezongen werden in deze donkere dagen brachten een helder licht. Soms ook lekker ritmisch klonk het door de kerk met zijn wonderbaarlijke Mozaiek. Daar mocht CRM vóór staan! Wat is het toch altijd weer bijzonder dat we de Blijde Kerstboodschap op deze manier mogen uitdragen in deze woelige tijden.

Heeft Peter Willemse dan niets aan te merken? Ja, de koffie bleef wel heel lang weg maar dat lag niet aan de koffie. Nee, we waren met de generale repetitie nogal vroeg klaar en de kannen koffie en thee kwamen binnen om half zes. Nou, dat was een half uur vroeger dan gepland zelfs. De stoeltjes zaten echter heerlijk in de diverse huiskamers van de kerk en ik moet zeggen: alles perfect tot in de puntjes geregeld.

Ik heb veel geluisterd na afloop van het concert naar het publiek dat in zeer grote getale aanwezig was. Overal in de kerk en daar buiten hoorde ik: Uitzonderlijk mooi! Wat moet ik dan nog zeggen? Helemaal niets. Aan muzikale opmerkingen doe ik niet als ik dat niet nodig vind. We zijn dankbaar voor deze prima geslaagde Kerstavond met CRM in Concert.

Goed voor de kelen !

door Jan Kemeling

Goede voornemens voor het nieuwe jaar,
vanaf 1 januari hoor je er altijd wel een paar.
Ik weet iemand die is daar al lang mee begonnen,
echt waar, dat heb ik niet verzonnen.
Als je voor de repetitie de Bergkerk binnenkomt in de gang
staat hij daar meestal al lang.
En treft hij je daar niet, dan komt hij naar de zaal,
want 't liefst trakteert hij ons allemaal.
Met een grote zak hoestbonbons, smering voor de kelen,
trakteert hij er gul velen.
Geen verschil tussen bassen, baritons of eerste of tweede tenoren!
Nee, alle CRM'ers mogen er bij horen.
Dus hoor je tijdens de repetitie aangename klanken,
dan weet je wie je daarvoor mede mag bedanken.
BART ROERDINK is z'n naam, voor wie het nog niet duidelijk is
Bart, ga zo door en hartelijk dank, jouw gulheid is niet mis!



Iets leuks te melden?

Schroom niet, pak de pen en mail het de redactie en uw verhaal krijgt een plekje in de Nieuwsbrief. De redactie behoudt zich wel het recht voor om kopij te weigeren.

Ledenmutaties

Bedankt als lid per 01-01-2017 Jan Willem Esseling (B1)

Agenda

- 21-01: Extra repetitie
- 11-02: Extra repetitie
- 26-02: Medewerking kerkdienst 09.30 uur Noorderkerk, 's-Gravenzande
- 04-03: Extra repetitie
- 17-03: Jubileum-Voorjaarsconcert, 19.45 uur Koninklijk Conservatorium, Den Haag
- 04-05: Medewerking Dodenherdenking 19.30 uur Soldatenmonument Binckhorst, Den Haag
- 21-06: Slotrepetitie Bergkerk
- 04-10: Jubileumconcert Grote Kerk, Monster
- 10-12: Zondagavondzang 19.00 uur Immanuelkerk, Maassluis
- 22-12: Jubileum-Kerstconcert 20.00 uur H. Antonius Abt Kerk, Scheveningen