

Voorzitter

A. Vellekoop
Naaldwijkseweg 316
2691 PZ 's-Gravenzande
tel. 0174-41.38.91
a.vellekoop@hetnet.nl

Secretarissen

W.G.M. Heijsteeg
Riddersdreef 13
2542 XP Den Haag
tel. 070-329.83.30
crrmmannenkoor@hetnet.nl

F.J. Gallast

De Brink 1066
2553 HZ Den Haag
tel. 070-397.85.13
f.gallast@casema.nl

Penningmeester

A.M. Mos
Van Lennepstraat 45
2691 ZT 's-Gravenzande
0174-41.62.65
amos@kabelfoon.nl

Administrateur

C. Strijbis
Meerkoet 52
2693 AC 's-Gravenzande
0174-41.74.92
ceesestrijbis@kabelfoon.nl

Contributie

€ 180,00 per jaar
postgiro 593968
t.n.v. penningmeester CRM
te 's-Gravenzande

Absenten:

Frans Gallast
tel. 070 – 397.85.13
f.gallast@casema.nl

Ziekenbezoek:

Melding en coördinatie:
Frans Gallast
tel. 070 – 397.85.13

Redactie Nieuwsbrief:

Jan van Dop
Wim Heijsteeg (bestuur)
Jan Kemeling
Piet Smit
Bram Wijnmaalen

Opmaak:

Wim Heijsteeg

Redactie- en webadres:

W.G.M. Heijsteeg
(zie verder onder secretaris)

Webmaster:

Dick Rog

E-mail

crrmmannenkoor@hetnet.nl

Website

www.crrmmannenkoor.nl

Opgestaan naar de schriften

*Paasoverdenking
1 Korintiërs 15:4*

Aan een professor aan de Universiteit van London werd eens de vraag gesteld: 'Als u iemand uit het verleden zou mogen ontmoeten, welke vraag zou u die persoon dan willen stellen?' Zijn antwoord luidde: 'Ik zou Jezus Christus willen vragen, of Hij werkelijk uit de dood opstond.'

De opstanding vormt de kern van het christelijk geloof.

Meer dan honderd maal wordt er in het Nieuwe Testament over gesproken. In bijna elk boek van de bijbel!

Vandaar Paulus' opmerking, dat Hij opstond 'naar de Schriften'. Daarom draait het: het feit – en niet de fictie – dat Jezus Christus op de derde dag opstond uit de dood, als eerste van allen, die nog zouden volgen. Het maakt het christendom uniek.

Behalve dat de Opstanding gebaseerd is op ooggetuigenverslagen van honderden individuen, waaronder de discipelen, wordt dit fenomeen ook vermeld in de verslagen van joodse en Romeinse historici, als *Flavius Josephus* en *Tacitus*.

Niettemin is juist de Opstanding van Jezus Christus door de eeuwen heen onderwerp van discussie geweest. Ook vandaag nog. Het lijkt soms bijna ongepast om te geloven in de feitelijke, lichamelijke opstanding van de Here Jezus.

Ooit ontmoette ik een Engels strafpleiter, *Sir Lionel Alfred Luckhoo* - ik beschrijf die ontmoeting in mijn boekje *'Een handvol gedachten'* -, die een krachtig juridisch pleidooi hield over de bewijzen van de opstanding en daar ook een boekje over schreef. Ik ontmoette hem in 1983 in Amsterdam tijdens een Int. Congres met *dr. Billy Graham*, waar meer dan 10.000 evangelisten uit de hele wereld bijeen kwamen.

Hij behoorde aanvankelijk tot de groep van *Jim Jones*, die een aantal jaren daarvoor in Brits Guyana met ruim 900 volgelingen zelfmoord pleegde. Hij vertelde mij, dat hij als door een wonder op het laatste moment besloot de groep niet te vergezellen. Hij bracht hem tot levend geloof in de Opgestane Heer.

Wat zeggen de Schriften?

Niet alleen Zijn lijden en sterven, maar ook Zijn begravenis en opstanding worden vooraf vermeld.

Psalm 16 spreekt erover, dat Hij afdaalde in het dodenrijk, maar daar niet hoefde te blijven, zodat Jezus' lichaam niet aan ontbinding zou worden prijsgegeven.



Petrus vermeldt, dat Jezus daar het Evangelie verkondigde. **Dood is dus niet dood**, al willen we dat soms wel geloven! **Wat voor de gestorvenen gold, gold niet voor Christus.** Hij opende een nieuwe weg door tot in punten en komma's aan de eis van de Wet van God te voldoen, waarmee de macht en doorwerking van de dood – het

loon van de zonde, dit is de prijs die daarvoor moest worden betaald – werd gebroken. Jezus maakte daaraan een eind!

Dit bracht met zich mee, dat het niet alleen Hem, Die aan de eis van God voldeed, werd toegerekend, maar zegt Paulus in Rom. 4:25:

'ook aan ons, die ons geloof vestigen op Hem, die Jezus onze Here, uit de doden heeft opgewekt, Die is overgeleverd om onze overtredingen en is opgewekt om onze rechtvaardiging.'



Was het zo, dat Zijn dood ons weer verzoende met God. Zijn Opstanding schonk ons rechtvaardiging, dat wil zeggen dankzij Hem kan de mens weer recht tegenover God, de Schepper komen te staan.

Opgestaan naar de Schriften, luidt de titel boven dit stukje. Geen fictie, maar feit. Door daar vertrouwen in te hebben, ook al kunnen we ons dit nauwelijks voorstellen, zoals zoveel dingen in het leven onvoorstelbaar zijn, wordt Hoop gegenereerd. Hoop, die verder reikt dan de grenzen van ons bestaan. Vandaar de regel uit gezang 291 uit het Liedboek:

*Die Hoop moet al ons leed verzachten.
Komt reisgenoten, het hoofd omhoog.*

Goede Paasdagen gewenst.

Wout van Haften, *vdM*

INHOUD

- 1 Opgestaan naar de schriften
- 2 Het Kruispunt Voorschoten
- 2 Kruisig Hem (gedicht)
- 2 Bestuursmededelingen

Het kruispunt Voorschoten

Op zondag 7 maart 2010 toog CRM naar Voorschoten om medewerking te verlenen aan een eredienst in de kerk 'Het Kruispunt'. Onderweg naar Het Kruispunt gingen onze gedachten uit naar de dienst die zou gaan plaatsvinden. We hadden onder leiding van Kees Schrijver al eerder in deze kerk gezongen, maar deze dag zou onze nieuwe dirigent Aldert Fuldner op de bok staan.

In Het Kruispunt aangekomen werden we weer met koffie onthaald. Toen klonk de stem van Jan de Gier: 'Stilte, we gaan opstellen'. Omdat het goed weer was, zorgde het invallende licht voor een goede geborgen sfeer. In de kerk werd een ieder welkom geheten en zong CRM *The Creation*. Het was voor de vroege morgen, zonder inzingen, een zwaar stuk. Maar, het ging goed, en er was Licht. Er werd in deze dienst door gemeente en CRM veel gezongen. *Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont* gevolgd door *Adoramus te Christe*. Na het gebed om ontferming klonken de woorden 'Hoe roemrijk is onze God in Sion' of te wel het door CRM gezongen *Kol Slaven*.

Toen kwamen we aan Het Woord. In de liturgie aangegeven met de woorden Uitleg en verkondiging. Tekst: Jezus zei: 'Kom'. Ds. J.C. van Westenbrugge, onze eigen 2^e tenor, had het voor elkaar gebokst om de verkondiging in een vijfluk te presenteren. De één zal dit meer gewaardeerd hebben dan de ander, maar het was eens heel wat anders. Het was goed te ervaren dat ds.

Van Westenbrugge, Aldert Fuldner en Aarnoud de Groen, de dienst hadden voorbereid. Het Woord, de verkondiging, was een samenspel tussen deze drie mannen. Gedeelten van de verkondiging werden afgewisseld met koor en gemeentezang: *Als ik Hem maar kenne, Guide me, o Thou great Redeemer* ofwel O verlosser, leidt mij, pelgrim door dit dorre land *Blijf bij ons Heer, wanneer de nacht zal komen*. 'God heeft mij zijn Zoon gegeven', gezongen door de gemeente gevolgd door CRM: *O eenm'ge Vader, sterk in macht*.

Na het dankgebed en de voorbeden mocht CRM nog *I'll wish, I had given Him more en Morte Christe* zingen of te wel 'Als ik het wond're kruis aanschouw waarop de Vorst van de hemelse glorie stierf.

Het was voor Aldert Fuldner zijn éérste directie voor CRM. Maar we hebben

KRUISIG HEM

Zelfs de machtige Pilatus durfde het niet aan tegen de wens van het opstandige volk in te gaan. 'Kruisig hem, kruisig hem' hoorde hij al lang en inwendig was hij angstig, benauwd, doodsbang. Tegenspraak werd door hen niet geduld, en hij? hij waste zijn handen in onschuld ...

Gegegeld werd de Heer ruwe soldaten sloegen en schopten Hem neer.

Bespuid, beschimpt en bespot, vreselijk was Zijn lot!

Op Zijn hoofd drukte men hardhandig een doornen kroon met een purperen mantel belachelijk gemaakt, Gods Zoon.

Zelf het kruis dragen naar Golgotha een nreedheid, onvoorstelbaar bijna.

Met grote spijkers werd Hij aan 't kruis geslagen en Hij zou alleen nog om drinken vragen.

Afschuwelijk behandeld en toch nog het fatsoen 'Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen.'

Donker werd 't hele land, er deden zich bizarre dingen voor De zoon werd verduisterd en het voorhangsel van de tempel scheurde midden door:

De onschuldige riep nog met laatste kracht: 'Het is volbracht.'

Jan Kemeling

gezien en gehoord dat het daar helemaal niet op leek. Het leek de gewoonste zaak van de wereld dat Aldert voor CRM stond. Na deze ervaring kunnen we niets anders doen dan Aldert steunen en koesteren. Laten we met deze man, onze dirigent, fijn en lekker repeteren en zingen.

J. van Dop

BESTUURSMEEDEDELINGEN

Uit de bestuursvergadering van 25 maart 2010

Entree Aldert Fuldner

Natuurlijk werd gesproken over de entree van Aldert als onze nieuwe dirigent. Het bestuur is zeer content met zijn manier van leiding geven aan de repetities. Voor zover bekend hebben de andere leden ook positief gereageerd.

Voorschoten

Kort werd nog teruggekeken op de medewerking aan de Kerkdienst in Voorschoten waar Aldert zijn eerste optreden met CRM had. Ook over deze dienst uitsluitend positieve geluiden, mede dankzij de medewerking van 'onze' predikant Jan van Westenbrugge.

Concertagenda

Vervolgens werd de concertagenda doorgelopen. Voor ons concert in de *Bethlehemkerk* werden de laatste afspraken gemaakt, evenals voor de medewerking aan de *Dodenherdenking* op 4 mei.

De soliste die we aanvankelijk op het oog hadden voor ons *Kerstconcert* is afgezegd en waarschijnlijk zal Margaret Roest weer meewerken.

Er is een uitnodiging ontvangen om in het voorjaar 2011 mee te werken aan een concert t.g.v. het 40-jarig dirigentschap van Kees Schrijver. Besloten is om aan deze uitnodiging gehoor te geven.

Voor het Kerstconcert 2011 heeft het bestuur besloten om de Grote Kerk te verlaten en er is een optie genomen op de dr. Anton Philipszaal.

Algemene ledenvergadering

De (toen nog komende) Algemene Ledenvergadering werd doorgesproken.

Meerjarenambitie

De meerjarenambitie kwam weer op tafel. Na de presentatie daarvan moet er nu feitelijk actie worden ondernomen om de verschillende punten te realiseren.

Een daarvan is dat het CRM zich moet presenteren op daarvoor geschikte informatiemarkten. Zo zullen we in september aanwezig zijn op de Diaconale Informatiedag van de Bethelkerk aan de Händellaan in Den Haag.

Er komen nieuwe flyers en er zal een nieuwe koorfoto worden vervaardigd.