

## Voorzitter

A. Vellekoop  
Naaldwijkseweg 316  
2691 PZ 's-Gravenzande  
tel. 0174-41.38.91  
a.vellekoop@hetnet.nl

## Secretarissen

W.G.M. Heijsteeg  
Riddersdreef 13  
2542 XP Den Haag  
tel. 070-329.83.30  
crrmmannenkoor@hetnet.nl

F.J. Gallast

De Brink 1066  
2553 HZ Den Haag  
tel. 070-397.85.13  
f.gallast@casema.nl

## Penningmeester

A.M. Mos  
Van Lennepstraat 45  
2691 ZT 's-Gravenzande  
0174-41.62.65  
ammos@kabelfoon.nl

## Administrateur

C. Strijbis  
Meerkoet 52  
2693 AC 's-Gravenzande  
0174-41.74.92  
ceesentrijnistrijbis@kabelfoon.nl

## Contributie

€ 180,00 per jaar  
postgiro 593968  
t.n.v. penningmeester CRM  
te 's-Gravenzande

## Absenten:

Frans Gallast  
tel. 070 - 397.85.13  
f.gallast@casema.nl

## Ziekenbezoek:

*Melding en coördinatie:*  
Frans Gallast  
tel. 070 - 397.85.13

## Redactie Nieuwsbrief:

Jan van Dop  
Wim Heijsteeg (bestuur)  
Jan Kemeling  
Piet Smit  
Bram Wijnmaalen

## Opmaak:

Wim Heijsteeg

## Redactie- en webadres:

W.G.M. Heijsteeg  
(zie verder onder secretaris)

## Webmaster:

Dick Rog

## E-mail

crrmmannenkoor@hetnet.nl

## Website

www.crrmmannenkoor.nl

## Dirigent maakte zijn langgekoesterde Bachreis

*Van het geld, ontvangen ter gelegenheid van Aad's jubileum, zijnde 25 jaar dirigent van CRM Christelijk Residentie Mannenkoor, hebben hij en Nel een langgekoesterde wens in vervulling zien gaan. Namelijk het maken van een Bachreis. Nou dat hebben ze afgelopen zomer gedaan.*

Het begon met een bezoek aan de geboorteplaats van Bach, Eisenach, waar zij een bezoek brachten aan Bach's geboortehuis. De volgende dag natuurlijk naar de achter Eisenach gelegen Wartburg, een groot kasteel waar Luther het Nieuwe Testament vertaalde.

Van daaruit naar Muhlhausen en door naar Weimar, waar Bach op vier plaatsen werkzaam was onder andere als hofcomponist. Het Goethehuis, dat daar ook is, hebben ze natuurlijk eveneens bezocht.

Vanuit Weimar is het maar tien kilometer naar het voormalige concentratiekamp Buchenwald. Hier kun je alleen maar zwijgen... Na Erfurt en Arnstadt door naar Leipzig, waar Bach van 1723 tot aan zijn dood in 1750 werkzaam was als Cantor van de Thomasschule, nota bene opgericht in de dertiende eeuw en tot op de huidige dag een instituut van onvoorstelbaar hoog gehalte. Op zaterdagmiddag aangekomen, vielen zij met hun neus in de boter met een net begonnen trouwdienst. 's Avonds naar een concert in de Thomaskirche met een kamerkoor uit Leipzig en de organist van de Thomaskirche met natuurlijk veel Bach. Het concert was van een ongeëvenaard niveau en zeer indrukwekkend.

Dan de zondagmorgen weer naar de Thomaskirche voor de dienst van half tien. Er werd nu door een koor uit Engeland gezongen en werden beide orgels bespeeld.



Na de zegen werden we uitgenodigd voor het Avondmaal in het koor van de kerk op een paar meter afstand van Bach's



graf. De cirkel was weer rond.

Het is een reis geworden waar ze nog lang aan zullen terugdenken en telkens de herinnering weer ophalen en verwonderd blijven dat een man zoveel en zulke muziek heeft kunnen scheppen, waar je een levenslang niet op uitgeluisterd en uitgestudeerd raakt. AvdH

## Jojan's emotionele zomertuin wint eerste prijs bij rtv West

*De ene dag lees je nog in de e-mail dat je moet stemmen op Jojan's tuin, enkele dagen later zit je in diezelfde tuin, in het uitzendgebied uitgeroepen door rtv West tot mooiste zomertuin van 2008.*

Dit interview heeft plaats op de zonovergoten laatste zaterdag van augustus. Aan tafel: Jojan en Coby van Dop. Op de koffietafel prijkt een prachtig

bloemstuk. 'Coby's werk', zegt Jojan trots, 'en al een week oud', vult Coby aan. Ik wil er een foto van maken, maar er valt nog zoveel meer te zien. Toevallig zie ik donderdagochtend de uitzending van de winnende tuinen en ik maak meteen een afspraak voor deze Nieuwsbrief.

De koffie is amper door de keel of we maken ons op om gedrie-

### INHOUD

- 1 Dirigent maakt Bachreis
- 1-2 Zomertuin 2008 rtv West
- 2 Concertagenda
- 3 Jubilea en mutaties leden
- 3 Hoofdprijs
- 3 Bedankje



en door de tuin te gaan. Eigenlijk kun je het geen tuin noemen, meer een tuinpark. Het begint al bij de 'oprijlaan', geflankeerd door een fruitbomenhaag dat weelderig verschillend zomerooft draagt.

De tuin is opgedeeld in meerdere vakken. Vakken van verschillende kleuren. Mocht er een plantje toch niet helemaal de kleur hebben als Coby voor ogen had, dan wordt deze na de bloei uit de border verwijderd en na wikken en wegen tussen de planten in het juiste vak herplaatst.

Coby en Jojan lopen voor me uit en wijzen me op de verschillen in bloeiwijzen, bloeitijd en alles wat ze maar kwijt willen en wat ik aan Nederlandse en Latijnse namen kan onthouden. 'Hoe weten jullie nou wanneer een plant bloeit en hoe komt het dat jullie precies op die tijd die harmonie in de tuin krijgen.'

Jojan wil dat wel vertellen, ondertussen ziet Coby een 'onkruidje'. 'Elke maand als een bepaalde plant bloeit, gaan we naar een kweker, waar dan ook in het land. Op die manier hebben we zomer en winter bloeiende planten in de tuin. Je moet er wel oog voor hebben.' En dat heeft Coby meer dan Jojan.

De tuinderij van Jojan is achttien jaar geleden verkocht aan de (nu) Bloemenveiling. De grond liep van 'hier tot aan die bomenrij. Nee, niet die, veel verder, daar. Helemaal achterin'. De Bloemenveiling had een deel van de opgekochte grond nodig voor waterberging. Een grote waterpartij, gescheiden door een stukje gemeentegrond begrenst dan ook de tuin.

We lopen verder over tegel- en gravelpaden. 'Zelf aangelegd', vertelt Jojan. 'Deze nog maar pas.' En wie heeft dan



dat muurtje achter die *rondzij* gemetseld? Ook schoonmetselwerk blijkt Jojan zich dus te hebben aangeleerd. Een en ander blijkt ook uit een gemetselde boog over een tuinscheiding. Toch niet een van de gemakkelijkste tuinklusjes. Na de vele felle kleuren rood, geel, en blauw en de iets minder roden, blauwen en gelen, lopen we (na anderhalf uur) weer op huis aan. Op de tuingrond blijkt ook nog een tweede huis te zijn gebouwd, en wel het woonhuis van hun zoon. Een grote schuur en grote glazen kweekkas completeren het geheel. Onder de indruk van deze tuin, kan ik bijna geen afscheid nemen. 'Hier, neem maar mee, voor in je tuin'. Voor ik het weet, loop ik met twee zakken bollen voor m'n eigen siertuintje, waar ik ook best trots op ben. Om dit verhaal compleet te maken liet Jojan mij de prijs zien die ze beiden met hun tuin hadden gewonnen: *een bronzen roos*, vervaardigd door de derdeprijswinnares van 2007.



Een bijzonder gewaardeerd aandenken aan hun deelname aan *Zomertuin 2008*.

Dat die jongens van tv West bij Jojan een traan over zijn tuin wisten te ontlokken haalde

in ieder geval de tv. Vele andere opnamen die zijn gemaakt, haalden die niet. Coby vindt haar tuin een cottagetuin, Jojan beziet het toch wat emotioneler.

Foto's  
rte West

WH



## Sponsors CRM Nieuwsbrief

### vrijdag 10 oktober 2008

**Benefietconcert t.b.v. De Voorhof in de Oude Kerk te Voorburg**

aanvang 20.00 uur

Organist: *Aarnoud de Groen*

### zaterdag 8 november 2008

**Medewerking Hubertusmis Engelbewaarderkerk te Lisse**

aanvang 19.00 uur

Organist: *Aarnoud de Groen*

### zondag 14 december 2008

**Medewerking ochtenddienst in het Kruispunt te Voorschoten**

aanvang 10.00 uur

Organist: *Aarnoud de Groen*

Dirigent: *Cees Schrijver*

### zaterdag 20 december 2008

**CRM Kerstconcert in de Grote Kerk te Den Haag**

aanvang 20.00 uur

Organist: *Aarnoud de Groen*

m.m.v. *Margaret Roest*, sopraan en *Imperial Brass Quintet*

### woensdag 24 december 2008

**Medewerking Kerstavonddienst Grote Kerk te Maassluis**

aanvang 19.30 uur

Organist: *Jaap Kroonenburg*

2009

### zondag 1 februari 2009

**Medewerking kerkdienst Immanuëlkerk te Maassluis**

aanvang 19.00 uur

Organist: *Aarnoud de Groen*

### dinsdag 31 maart 2009

**Doelenconcert t.g.v. 50 jaar toonkunstenaar Aad vd Hoeven**

aanvang 20.00 uur

Informatie volgt nog

### zondag 12 april 2009

**Medewerking Paasdienst Ontmoetingskerk Den Haag Lsd.**

aanvang 10.00 uur

Organist: *Mathijs van Noord*

Dirigent: *Cees Schrijver*

### vrijdag 15 mei 2009

**Benefietconcert t.b.v. ren. orgel Prinsekerk te Rotterdam**

aanvang: 20.00 uur

Begeleiding: *Aarnoud de Groen*

### donderdag 24 december 2009

**Medewerking Kerstnachtdienst in de Bethelkerk te Scheveningen**

aanvang 22.00 uur

Organist: *Aarnoud de Groen*

Dirigent: *Cees Schrijver*

**Schilders- en behangersbedrijf J.H. DE GIER**

Beukstraat 129-131  
2565 XZ Den Haag  
telefoon: 070-363.21.6.  
e-mail: [ihdegier@cs.com](mailto:ihdegier@cs.com)

**Mooiman Mode**



Thomsonlaan 128  
2565 JG Den Haag  
telefoon: 070-363.24.79  
*Voor openingstijden en aanbiedingen:*  
[www.mooimanmode.nl](http://www.mooimanmode.nl)

**Burg Assurantiën b.v. J.N. Burg**

Appelstraat 184  
2564 EK Den Haag  
Postbus 64845  
2506 CA Den Haag  
tel. 070-325 08 06

**MOPSI Antiquiteiten en Curiosa**

*In- en verkoop*

Appelstraat 201  
2564 EE Den Haag  
tel. 070-325 54 44

**Restaurant & partylocatie Hoeve De Viersprong**

*Um party of diner tot in de ... verzorgd!*  
Nieuwlandsedijk 10  
2691 KW 's-Gravenzande  
tel. 0174-41.33.22. fax 41.77.24  
[www.viersprong.nl](http://www.viersprong.nl)



## Hoofdprijs

M'n vrouw en ik waren een weekend uitgenodigd bij onze dochter, schoonzoon en twee

kleinkinderen op vakantiepark *De Huttenhengte*. Leuk, gezellig, mooi huisje, lekker gegeten en gedronken en vooral heel veel gezwommen, natuurlijk niet gewoon in een zwembad, nee, dat heet Aqua Mondo.

's Zaterdagavond was er live entertainment; een zanger en een zangeres brachten best aardige zang ten gehore. Na het eerste gedeelte werd groots aangekondigd dat na de pauze een muzikale quiz gespeeld zou gaan worden, met als hoofdprijs: *een Weekend!*

De zanger en de zangeres gingen beiden de zaal in om capabele kandidaten te vinden. Je moest in elk geval zuiver 'Lalala' kunnen zingen. Toch had m'n schoonzoon daar, door te veel schroom, een beetje moeite mee, wat mij aanzette om te zeggen: 'Geef die microfoon maar hier!' Dat ging lekker en m'n schoonzoon en ik werden gekozen om de strijd aan te gaan tegen twee dames. We stonden al heel snel achter met 2-0.

Dus de schouders er onder, en ja hoor het begon te lopen als een trein. Vragen over moderne songs waren meestal een prooi voor m'n schoonzoon en de *gouwe ouwe* waren aan mij wel besteed. Enkele vragen als voorbeeld: Noem vier doodgewone Engelse jongens die wereldberoemd werden; de naam van de groep; hoeveel van hen zijn nog in leven; wie zijn dat?

Tussendoor werd meerdere malen gewezen op de fantastische hoofdprijs: *een Weekend*.

Een andere vraag: de naam raden van het begin van een cd die gespeeld werd (De Troubadour); hoe heet de zangeres; wanneer deed ze mee aan het Eurovisie Songfestival?

Bij één vraag verraste ik mezelf. Na het horen van twee noten wist ik al dat het Stars en Stripes was! De quizmaster zei verbouwereerd: 'De muziek moet eigenlijk nog beginnen, dit kan niet,

### *Bestuur, dirigent en (oud)koorleden*

*Op 22 juli 2008 waren wij 55 jaar getrouwd. Na terugkomst van vakantie waren wij zeer verrast door de vele kaarten met goede wensen en felicitaties van (oud)koorleden. Ook mochten wij een prachtig boeket bloemen ontvangen. Dit heeft ons zeer goed gedaan en bij deze zeer bedankt!*

*Arie & Jannie Nowee*



## Jubilea

*Harry Hamerslag* 45 jaar getrouwd op 28 augustus  
*Joop van Maanen* 12½ jaar lid op 20 september  
*Joop Veltman* 12½ jaar lid op 20 september



*Arie Vink*  
50 jaar getrouwd  
op 24 september



*Egbert v. Heerde*  
40 jaar lid  
op 25 september



## Vertrokken

*Jaap Luijendijk* bariton  
*Geerlof Bregman* bariton

